

Relaxvakantie Bourtange (Staakenborg) van 24 t/m 31 juli 2015



Deelnemers:

Franzien Koopmans
Marjolein Rowold
Dinie Deurnink
Astrid van Veen
Viviane de Looze

Reisbegeleiders:

Hans van Peer
Karin Wiggelman
Nicole Bakker

Dag 1 Vrijdag 24 juli

Vandaag de lange reis naar Vlagtwedde gemaakt.

Hans is vanuit Arnhem vertrokken met Viviane en Dinie naar Randwijk om daar Karin op te pikken.



Toen op naar Veenendaal- Karin even opgepikt- om daar Astrid te gaan zoeken.



Al vrij gauw zagen we haar op een terrasje en hebben haar naar de bus gebracht.

De weg vervolgen naar Zwolle waar Marjolein en Nicole ons bij het station stonden op te wachten.



Een uurtje rijden daarna en toen kwamen aan bij het mooie plekje waar we op Herberg de Staakenborgh hartelijk ontvangen werden door de gastvrouw.
In het restaurant zat Franzien al op ons te wachten.



We gingen de huisjes verdelen en uitpakken.
Even een bakje koffie/thee of wat fris drinken en dan bedenken wat we gaan eten.
Op dat moment komt de gastheer binnen lopen om het een en ander uit te leggen en geeft aan dat we deze week gratis een pannenkoek mogen komen eten.

Daar zijn we gelijk maar op in gesprongen en hebben gereserveerd voor de eerste avond hier.
Eerst nog maar even wat boodschappen halen bij de Aldi in Vlagtwedde met Astrid, Franzien, Nicole en Karin.

Met winkelwaggen en al weer terug naar onze vakantieplek.
Uitgepakt en op naar het restaurant om een pannenkoek te gaan eten.



Keuze uit spek, kaas, appel of een combinatie ervan.
Lekker, lekker, lekker!!
Allemaal erg van genoten.
Als toetje een ijsje en Astrid lekkere yoghurt.
Dinie en Marjolein lekker een glaasje advocaat erbij.

Even de drank en de toetjes afrekenen, maar toen kregen we te horen dat we dit van het huis kregen. Top en heel erg bedankt.



Op naar de huisjes waar Viviane gelijk het bed indook.
Zij heeft ook al de langste dag achter de rug van ons allemaal.
Goed uitrusten en morgen weer een dag.

Dag 2 Zaterdag 25 juli

Allemaal goed geslapen en zelfs Viviane was bijna niet wakker te krijgen zo lekker was het bed. Sommigen even onder de douche en fris en fruitig aan de tafel.



Marjolein en Franzien nemen een Senseootje!

Vanochtend met z'n allen aan de ontbijttafel zo rond 10.15 uur.

Afgebakken broodjes en croissants van Hans eten met van alles erop en eraan, behalve jam.



Even een lijstje maken wat we voor het avondeten willen eten en de rest van de boodschappen. Een plan gemaakt samen wat we gaan doen en wie er allemaal meegaan.

Dinie, Marjolein, Franzien, Nicole en Hans gaan eerst naar de Jumbo in Vlagtwedde de boodschappen halen voordat het brood weg is. En de advocaat....!



Terwijl er boodschappen gedaan worden gaan Viviane en Karin zorgen dat iedereen weer schone handdoeken, washandjes en schoon beddengoed krijgt.

Na terugkomst van het boodschappen doen gaat Karin aan het werk om te zorgen dat er een champignonsoepje op tafel komt tussen de middag. Met hulp van Astrid en Nicole gaat dat best lukken.



Na dit lekker met elkaar gegeten te hebben pakken we de spullen om naar de vesting Bourtange te vertrekken.

Een beetje regen maar nog aardig te doen, komen we in Bourtange aan om daar met een soort van elektrisch treintje binnen de vestingsplaats te worden gebracht.

Astrid heeft tijdens deze rit haar ogen laten vallen op de oo zo leuke chauffeur Jarid.

Ons eerste doel was om ansichtkaarten te gaan kopen.

Na dit gedaan te hebben zijn we nog even een zijstraat ingelopen om vanaf een dijk mooi rond te kijken en de kanalen te zien liggen.



Dinie wilde nog even een winkel in om een leuke rugzak te kopen, wat ook gelukt is.

Weet terug met het treintje naar de bus op de parkeerplaats, maar eerst even een foto van de chauffeur met Astrid natuurlijk.



Terug gekomen bij De Staakenborgh even bijkomen van deze middag en beginnen met het eten. Aardappels schillen, rode kool met stukjes appel en de slavinken in de pan.

Zo rond 18.00 uur weer iedereen aan tafel voor een warme maaltijd.

Alles ging op ondanks dat we aardig wat in de pannen hadden zitten.

Marjolein smulde er goed van, en wilde net als nog een paar anderen nog een wel een halve slavink erbij.

Als toetje een kom aardbeienyoghurt of mager yoghurt met een beetje slagroom.

Tijdens het eten begon het even flink te waaien.



Dit zorgde ervoor dat de parasol van ons terras waaide en Nicole ervoor zorgde dat deze op de grond bij de deur geen kant meer op kon. Franzien gaf al vroeg in de avond aan dat ze erg moe was en als eerste naar bed ging. Dinie gaat aan de slag met de bollen wol, Astrid kijkt graag even naar de televisie met Viviane en Marjolein is heerlijk aan het puzzelen. Vanmorgen zijn er nog 2 andere puzzels gevonden voor haar hier in de herberg. Karin heeft de nagellak tevoorschijn gehaald en heeft bij Dinie de nagels opnieuw gelakt.



Na de koffie en thee was het later op de avond tijd voor een glaasje advocaat met slagroom. Na de advocaat houdt Viviane het voor gezien en duikt na een knuffel lekker haar bedje in.



Onder het eten hebben we even besproken wat we morgen willen gaan doen. Als we mooi weer hebben gaan we met z'n allen naar dierenpark Emmen. Dus straks allemaal goed slapen en morgen genieten van een leuk bezoek aan de dieren in dierenpark Emmen.

Dag 3 Zondag 26 juli

Vandaag is het in planning om naar dierenpark Emmen te gaan. Zo rond 10.00 uur zat iedereen aan de ontbijttafel waar een stukje krentenbrood al klaar lag op ons bord. Tijdens het ontbijt maakt Hans even de lunchpakketjes voor iedereen. Hans en Nicole wassen na het ontbijten even af en Viviane en Karin gaan er voor zorgen dat iedereen weer schone handdoeken krijgt.



Op het moment dat op het punt staan te vertrekken komt de gastvrouw van De Staakenborgh een tip geven over een dierentuin in Duitsland. We gaan op weg naar Tierpark Nordhorn. Met de nodige meezingers van Astrid op cd wordt het een gezellige rit. Ze heeft een cd van The Voice Kids mee en natuurlijk een cd van De Havenzangers. Door verschillende mensen wordt er mee flink gezongen.

Na een uurtje rijden arriveren we in een zonnig Nordhorn. Heel veel verschillende dieren gezien zoals schildpadden, ezels, ooievaars, bizens, doodskopaapjes, Alpaca's en nog veel meer.



Na regelmatig even te hebben gerust is het tijd voor een bakje koffie, cappuccino en chocomelk met slagroom. De ooievaars vliegen rakelings bij ons over het terras. Dit maakt veel indruk op Marjolein.





Met Astrid even de biggetjes wat voer geven en dan nog allemaal even een bezoek aan het toilet voordat we de weg vervolgen.

We zoeken nog even waar we de apen kunnen vinden in het dierenpark. Na deze gezien te hebben gaan we terug naar de bus omdat iedereen wel erg moe begint te worden.

Marjolein wil eerst nog even wat kopen in de winkel.

Nicole neemt haar even mee de winkel in en komt terug met een mooie knuffeltiger.

Marjolein is er helemaal blij mee en laat vol trots de tijger aan iedereen zien.



Op de terugweg naar onze vakantieplek moeten we nog de ansichtkaarten op de bus doen en saus halen voor de spaghetti. In Vlagtwedde zitten de winkels dicht en vragen we even aan iemand waar we op zondag boodschappen kunnen doen. We worden naar Bellingwedde gestuurd.

Dit is nog even een stukje rijden voordat we bij de COOP daar terecht komen.

Nicole haalt even gauw de boodschappen en dan gaan we op weg naar De Staakenborgh.

Daar aangekomen begint Karin met de spaghetti klaar te maken.

Zo rond 18.20 uur is het tijd om aan tafel te gaan.

Iedereen smikkelt lekker van het eten en natuurlijk het toetje.

We snijden ook de Galia meloen even aan omdat er niet zoveel yoghurt meer is.

Later op de avond is er tijd voor koffie, thee en gebak (tompouce of een stukje aardbeientaart).



Na dit lekkers is er de gelegenheid om samen met Nicole, Hans en Karin een spelletje te doen. Marjolein is al een tijdje aan het puzzelen en Astrid doet mee met een potje Tri-dominos. Franzien zit lekker naar muziek te luisteren op de tv en Viviane is naar haar kamer om te gaan slapen. Na een tijdje komt ze terug en laat ons even ruiken dat ze gedoucht heeft. Na een paar potjes Tri-dominos gaan Astrid, Hans en Nicole nog een paar potjes kaarten (pesten). Zo rond de klok van 22.15 uur ligt iedereen in zijn bed.



Dag 4 Maandag 27 juli

De weersvoorspelling van vandaag was niet zo goed dus hebben we besloten om vandaag maar eens een relax dag te houden.

Vanmorgen met het opstaan zal het er al donker uit, en daardoor kwam iedereen ook een stuk later uit bed.

Dat zorgde ervoor dat we ook wat later aan tafel zaten om te ontbijten.

Na het ontbijt wel even wat boodschappen halen in Vlagtwedde bij de Jumbo.

Dit hebben Astrid, Dinie, Nicole en Karin gedaan. Bij terugkomst kwam Hans met Viviane onder een parasol door de stromende regen naar de huiskamer gelopen.



Bij de boodschappen zaten ook eieren.

Daar hebben we tussen de middag gebruik van gemaakt door een gebakken ei met spek of zonder te gaan eten.



Na dit alles klaarde het iets op en bedachten we toch even met z'n allen naar een overdekt winkelcentrum in Winschoten te gaan. Franzien wilde graag even kijken naar een korte broek en een shirt, wat ook gelukt is. Marjolein was aan het uitkijken naar een leuke puzzel en Dinie wilde een bolletje dikke wol. Dit alles hebben we kunnen vinden voor de dames.

Franzien wilde nog even een leesbril en een leuke mok uitzoeken.

Tijdens dit alles hebben we heel wat regen gezien, vooral tijdens de terugreis regende het verschrikkelijk.

Bij terugkomst heeft Hans de bus maar dicht bij de huiskamer neergezet en zijn we maar even in de bus blijven zitten omdat het wel heel hard regende.

Het pad naar de huiskamer stond ook helemaal blank.



Zo tegen 18.30 uur zijn we uiteindelijk naar het restaurant van de Staakenborgh gegaan om daar heerlijk te gaan eten.

Pepersteak, schnitzels, kipnuggets en vegetarische loempia's zijn er gegeten door ons met heerlijke frietjes of gebakken aardappels erbij.

Smullen met z'n allen hoor!!

Teruggekomen in de huiskamer was het tijd voor koffie en thee.

Astrid, Nicole, Hans en Karin zijn weer spelletjes gaan doen.

Franzien is in haar boek "Floortje" gedoken, (dat lukte nu weer met de leesbril), Marjolein heeft haar nieuwe puzzels uitgeprobeerd en Dinie heeft de steken op de naald gezet met de nieuwe bol wol. We kunnen wel zeggen dat we de hele dag regen hebben gehad, maar ondanks dat hebben we ons best vermaakt!



Dag 5 Dinsdag 28 juli

We krijgen er al een beetje handigheid in en zijn 's morgens niet meer zo lang bezig om iedereen tegelijk aan de ontbijttafel te krijgen.

Weer met z'n allen genoten van het ontbijt waarbij deze keer croissants lagen.

Na het ontbijt hebben Astrid en Nicole overal weer schone handdoeken op de kamers neergelegd. Even wat boodschappen opgeschreven en zo tegen 12.30 uur vertrokken richting Lauwersoog met de lunchpakketjes in onze tassen.

Onderweg de boterhammen opgegeten en net op tijd om de boot te nemen voor de zeehondentocht.

Om 14.15 uur vertrok de boot.

Een 2 uur durende tocht naar de plaatsen waar de zeehonden op de zandbanken liggen.

Door de harde wind was het een woeste tocht over de Waddenzee.



Dinie maakt ook veel foto's !

Op de boot nog lekker chocomelk met slagroom genomen of een bak heerlijke koffie.
Later in de middag nog even een bittergarnituurtje en toen op weg terug naar de haven.
Dit ging helaas niet, omdat we vast kwamen te liggen op de Engelsmanplaat.
Het duurde wel een half uur voordat we los kwamen.
Nog even door de haven gevaren met uitleg van de kapitein.
Toen we om 16.45 uur van de boot gingen regende het en kregen we alle hulp van de bemanning van de boot om veilig aan wal te komen.
Vanuit Lauwersoog op weg naar de winkel om het bestelde brood op te halen en de rest van de boodschappen.
In het huisje gauw beginnen met eten koken omdat het al erg laat was geworden.
Karin heeft zich over het eten ontfermt.
Op tafel kwam bloemkool, spinazie, kipfilet, gekookte aardappels en als toetje zelfgemaakte vlafliip.
Kaassaus en roomsaus op tafel voor de bloemkool.
Allemaal weer heerlijk gegeten en daarna aan de koffie en thee. Vivian begon te dollen met Karin, ze gooide haar slipper weg en kietelde haar onder de voeten, dikke pret!
En de mop van Astrid: " het is rood en het vliegt door de lucht....." *
Op de tv gekeken naar een programma met allemaal dieren.
Marjolein pakte haar aapje op schoot om naar dit programma te kijken.
De laatste (Dinie) lag uiteindelijk om 23.00 uur op bed.
Nicole, Hans en Karin nemen de dag van morgen nog even door

* een kanarie met een bloedneus!



Dag 6 woensdag 29 juli

Op verzoek kwamen Karin en Nicole Dinie wakker met een ochtendliedje ☺.
Daarna op naar de ontbijttafel, om 10.00 uur zaten we aan tafel, dus weer lekker relaxen! . Astrid en Marjolein hadden gevraagd om havermout en kok Karin zorgde daar natuurlijk voor!



Na het ontbijt gingen Karin, Astrid en Nicole even voor een boodschap. Astrid kocht een leuk cadeautje voor Irving en een mooie dubbelcd voor zichzelf. Om 12.00 uur gingen we op pad naar Stadskanaal. We moesten wel heel hard lachen toen Viviane ontdekte dat Hans het opstapje op de parkeerplaats had laten staan.



In Stadskanaal bleven we even wachten tot de volgende bui voorbij was. En toen gingen we naar het perron waar de stoomtrein zou vertrekken. Onze bikkels klimmen stuk voor stuk hoge trapjes op om in de wagon te komen. Daar zochten we een mooi plekje.



Viviane wilde graag in een hoekje zitten en maakte daar Hans' kapsel even lekker door de war. Hans kon daar wel om lachen natuurlijk.



We maakten een mooi tochtje naar Veendam. Daar mochten we in de trein blijven zitten en konden we zien hoe de locomotief naar de andere kant van de trein werd gereden. Daarna reden we weer terug naar Stadskanaal. Daar gingen we nog even naar de locomotief kijken. Vooral Marjolein vond het helemaal fantastisch!!

In de museumwinkel kocht Viviane een cadeautje voor haar zus, Dinie twee mooie balpennen en Marjolein.... een locomotief met wagon!



We dronken even een kopje koffie en reden toen in de stromende regen terug naar Staakenborg. Daar was ons buitenzwembad weer aanwezig. Gelukkig kunnen we er allemaal nog steeds wel een beetje om lachen dat het steeds rotweer is.



Hans en Nicole hadden iedereen een beetje zitten plagen dat zij spuitjes zouden gaan kopen en koken. Dat was een leuke verrassing toen bleek dat het geen spuitjes, maar frietjes met frikandel, kroket en kipnuggets waren! (jammer genoeg zijn die foto's mislukt).

Na het eten nog snel een paar potjes Trio-domino en pesten aan tafel met Astrid. Marjolein zat lekker te puzzelen, Dinie te breien, Franzien te lezen en Viviane kwam bij ons zitten. Een lekker huiselijk tafereeltje.

Om half negen werd het voor Dinie, Astrid, Marjolein, Hans en Marjolein even Ajax tijd. Gelukkig stond Ajax in de pauze al met 2-0 voor en konden een paar al gaan slapen. Marjolein speelde nog even 'kiekeboe' bij het naar bed gaan. Jammer genoeg scoorde de tegenpartij van Ajax nog 2 tegendoelpunten(maar toen lag ook Astrid inmiddels op een oor).

Dag 7 donderdag 30 juli

Ons dagelijkse rondje 's morgens hebben we weer gemaakt. Zo heeft een ieder de vaste mensen die ze helpen met aankleden, douchen en wassen. Het ontbijt was wat uitgebreider vanochtend omdat we wat dingen wilden opmaken. Zo was er havermout, gebakken ei met of zonder spek, croissantjes, afbakbroodjes en zelfs nog een stukje kipfilet om op te snijden voor op brood. Zo rond 12.30 uur zijn we met de bus vertrokken naar Gasselte om even een terrasje te nemen en nog een souvenirte te halen met Franzien. Deze tip hadden we gekregen van Alie (De Staakenborgh). Helaas konden we niets geschikts vinden en zijn we doorgereden naar Borger.

Daar hadden we gelijk een leuk terrasje te pakken en zijn daar neergestreken.
Koffie, cappuccino, fris en gebak besteld en gegeten. Wat hebben ze zitten smullen!!
Nicole is met Franzien, Astrid en Dinie nog even naar een heel leuk winkeltje () geweest om daar nog even wat te gaan halen voor 2 vriendinnen van Franzien.
Dinie heeft daar nog een stok kaarten een kwartetspel en nog een cadeau voor Jan gekocht.
Hans is met Viviane naar de drogist geweest voor een busje deodorant.
Karin bleef lekker met Marjolein genieten op het terras. De zon scheen deze middag!!
Op de terugweg nog even gestopt bij de Etos voor een zonnebril voor Astrid.
Zo tegen 15.15 uur weer terug in Bourtange. Viviane ging even een dutje doen.
Karin heeft even een paar lekker hapjes gemaakt voor de groep.
Hans, Nicole en Astrid zijn nog even naar Vlagtwedde gegaan voor wat dingen zoals de boodschappenkar terug brengen.





Om 17.15 uur in de bus om uit te gaan eten met zijn allen. We zijn naar een Italiaan gegaan in Stadskanaal. Onze vakantiegangers hadden dat gekozen. Daar hebben we heerlijk zitten eten met z'n allen. Als afsluiting nog ijs of Tiramisu. Zo tegen 21.00 uur pas weer terug. In het huisje nog even koffie, thee en wat later een glaasje advocaat met slagroom. Uiteindelijk iedereen om 22.00 uur in bed. Nicole en Karin zijn nog even bij Marjolein aan het bed blijven zitten omdat ze verdrietig was dat het al bijna voorbij is. Nicole, Hans en Karin hadden nog even een afsluitend gesprek in de huiskamer en gingen ook niet te laat naar bed, want morgen is het al vroeg dag en willen we graag met zijn allen Franzien om 9.30 uur uitzwaaien!





Dag 8 vrijdag 31 juli

Vandaag iedereen er vroeg uit om op tijd klaar te zijn voor vertrek. Natuurlijk nog even met elkaar ontbijten en dan wordt om 9.30 uur als eerste Franzien door een taxi opgehaald. Tijdens het ontbijt halen we nog even Wim en Alie van De Staakenborg naar binnen om een bloemetje te overhandigen. Marjolein kweet zich uitstekend van deze taak!



Hans geeft alle vakantiegangers hun 'vakantiediploma' .



We spreken gelijk met hen af om een groepsfoto te maken voordat we vertrekken.

Na het ontbijt de afwas nog even doen en intussen loopt Nicole nog even de kamers na of er niets is blijven liggen. Om 9.20 uur staat de taxichauffeur op de stoep om Franzien mee te nemen. We gaan haar nog even met z'n allen uitzwaaien.



Jammer genoeg staat Franzien niet op deze foto, omdat ze net was vertrokken! Daarna pakken we de bus in en maken we ons klaar voor de terugreis. Marjolein voorin samen met Nicole en Hans natuurlijk weer achter het stuur. Wim en Alie zwaaien ons uit en wensen ons een goede terugreis. Als eerste op weg naar Zwolle om daar Marjolein bij het station weer in handen van haar broer te geven. Nicole stapt hier niet uit en sluit de vakantie met ons af in Arnhem (super!!). Zo kan ze iedereen mee uitzwaaien. Zo rond half 12 waren we op het station.

Nog even kletsen en een toiletbezoek en daarna door naar Veenendaal. Viviane vraagt al verschillende malen of we er bijna zijn.

Ze kijkt ernaar uit om haar zus en zwager weer te zien. Ondanks dat ze heeft genoten van deze afgelopen week. We arriveren om 12.50 uur in Veenendaal. De zus en zwager van Viviane komen ons tegemoet gelopen.

Ook Joost is in Veenendaal aanwezig om reizigers op te vangen vanuit Tendens.

Even met Joost van Tendens staan kletsen en dan op zoek naar de taxichauffeur van Astrid.

Hij staat te wachten aan de zijkant van de parkeerplaats met meerdere dames in zijn auto.



Dinie, Hans, Nicole en Karin zwaaien Astrid, Viviane en haar familie nog even uit en gaan daarna via Wageningen op weg naar Arnhem. Door wegwerkzaamheden in Oosterbeek wordt dat nog een lange rit.

Uiteindelijk zijn we dan, bijna 40 minuten later dan gepland, gearriveerd op Hoefbladlaan bij het kantoor van Tendens. Op kantoor zit de chauffeuse van de taxi van Dinie op haar te wachten. Even met z'n allen nog een kopje koffie en de vakantie evalueren. Spullen allemaal uit de bus en afscheid nemen van Dinie.

Bij aankomst in Arnhem vroeg Dinie gelijk aan de partner van Karin of zij volgend jaar weer mee mag naar Vlagtwedde als zij daar met Jan (haar vriend) naartoe gaat.

Hij zei volmondig "ja hoor".

We kunnen met z'n allen terugkijken op een fijne, gezellige en geslaagde vakantie. Hopen de volgende keer op beter weer!

Hans van Peer

Karin Wiggelman

Nicole Bakker